

ROUTE VAN WELEER

De vaste waarden van het winkeldorp. Reeds jaar en dag hebben zij hun vestiging in ons winkeldorp. Daarom niet allemaal even lang, maar dat ze een vertrouwd en vast cliënteel hebben opgebouwd staat meer dan vast.

Ontdek mee deze pareltjes.

We starten bij **Lingerie Nelly** op Yzerhand. Een echte speciaalzaak die elke vrouw laat stralen.

Vergeet het hoekje om zeker niet voor de heerlijke pralines van **Leonidas**. Peggy selecteert graag voor jou de zoetste zonden. Flirtend op de grens met het Winkeldorp kan je de meest verse vis uit de toog kiezen bij Johan en Marleen. Smakelijk vanwege **Johans's Viscenter!**

Tijd voor die eerste koffie. Thuis niet ontbeten? Dan kan je hier terecht voor een oerdegelijk en vers ontbijt bij **De Blauwe Regen**.

We zetten onze tocht verder richting **Suy Mode** in de Vrasenestraat. Zowel voor dames en heren bieden zij een aantal kwaliteitsvolle merken aan. Dirk en Carine doen er alles aan om volledig op uw maat te werken. Als meesterkleermaker staat Dirk graag aan uw zijde.

Enkele meters verderop valt de uitgebreide etalage van **Viruz** je zeker op. Een dameswinkel waar Sonia samen met Christine u graag enkele kwaliteitsvolle merken toont. Met meer dan 20 jaar ervaring vindt een dame van elke leeftijd hier haar zin.

Vorbij de gevel van **Schoonvliet Kazen** kan je niet voorbij wandelen zonder te kijken. De geklasseerde gevel. De voorstelling op hun eigen website zegt dan ook alles; "Het vaste team is een moeder-dochter tandem die goed geolied loopt. Ze affineren de kazen nog steeds ter plaatse af en rijden zelf minstens om de drie weken naar de Parijse vroegmarkt, Rungis. Op die manier hebben ze vat op de rijping en kwaliteit van de producten en komt de kaas pas in de toonbank als hij à point is. Rauwmelkse kazen van eigen bodem worden wekelijks geleverd door onze trouwe kaasmakers."

Voor uw verse koffie en ambachtelijk samengestelde theemengelingen moet u bij Carine van **de Plantage** zijn. Snuif de heerlijke geuren op en doe ideetjes op in haar lifestyle winkel.

Op de Oude Zandstraat vinden we **huis Houttequiet**. Voor herstel van uw horloge of aankoop van een nieuw paar oorbellen kan u bij Lieven terecht. Hun jarenlange ervaring kan niet meer weggestopt worden. Uw partner voor al uw juwelen.

Als we de lichten van de Oude Zandstraat oversteken zijn we bijna bij het einde van het Winkeldorp. Maar niet zonder de winkel van **Gunther en Lydia Van de Velde** voorbij te lopen. Boeken vol inspiratie van stoffen en kleuren. Een kleine winkel, maar grote talenten toveren uw huis om naar een gezellige thuis.

We keren terug en steken de Grote Markt helemaal over naar de Kloosterstraat. Het andere uiteinde van het Winkeldorp. Daar vinden we **de Kleine Rest**. Meer dan een vaste waarden voor iedereen die van tweedehands houdt. Voor een klein prijsje ga je met een zak vol terug naar buiten. De opbrengst? Die is voor het goede doel.

Tijd voor taart! Bij **Bakkerij Verstraeten** kan je terecht in hun kleine tea-room voor plaatselijke proevertjes. Meer dan tijd dus om hier een tussenstop te houden. Vergeet zeker geen brood mee naar huis te nemen!

Bijna eindigen doen we bij **Annick Goedhuys**. Ook al verplaatste haar zaak zich al enkele keren. In het statige pand aan de Grote Markt lokt ze heel wat kijklustigen. De vrouw die weet wat ze draagt, komt hier graag over de vloer.

Eindigen doen we met een frisse pint! Vers van de tap van **De Plato!**
We hopen dat de route gesmaakt heeft.

